

Landskab



Landskab nr. 1—2024 Årgang 105

Ansv. redaktør
Christina Capetillo,
ph.d., arkitekt MDL MAA
Landskab
Peter Bangs Vej 30,
2000 Frederiksberg
Telefon: +45 22 64 38 21
E-mail: landskab@
landskabsarkitekter.dk

Redaktionsudvalg
Margrethe Holmberg (forpers.),
Steen Bisgaard, Christian Kamp
Iversen, Mette Juhl Jessen,
Lise Thorsen, Line Stybe
Vestergaard, Bente Ulrikke
Weinreich (suppl.)
Nordisk repræsentation:
Nita Koskiadhe, Finland;
Daniel Jakobsson, Island;
Maja Kozak Dehlin, Norge;
Niels de Bruin, Sverige

Grafisk tilrettelæggelse
Trefold

Korrektur
Tilde Tvedt

Oversættelse til engelsk
Dorte Herholdt Silver

Annoncer
DG Media as
Havneholmen 33, 1561 København V
Steen Håkansson
Telefon: +45 30 94 67 07
E-mail: steen.h@dgmedia.dk
www.dgmedia.dk

Abonnement
Receptionen, Akademisk
Arkitektforening
Telefon: +45 30 85 90 00
E-mail: subscription@
arkitektforeningen.dk
Online: <https://shop.arkitektforeningen.dk/da/35-abonnementer>

Abonnementspriser 2024
I Danmark 1.390,00 kr. inkl. moms og
forsendelse.
Norden, Grønland og Europa
1.475,00 kr. inkl. moms og
forsendelse. Norge er undtaget
moms. Denne fratrækkes.
Øvrige udland 1.514,00 kr. inkl.
forsendelse.
Løssalg 192,00 kr. inkl. moms, ekskl.
porto.
Landskab udkommer 8 gange om
året.

Udgiver
Danske Landskabsarkitekter
Peter Bangs Vej 30,
2000 Frederiksberg
Telefon: +45 33 32 23 54
www.danskelandskabsarkitekter.dk
i samarbejde med Akademisk
Arkitektforening

Tryk
Specialtrykkeriet Arco, Skive
Medlem af Danske Specialmedier
ISSN 0023-8066

Forside
Solanum tuberosum, 1960,
Erwin Lichtenegger. Kutschera, L.,
*Wurzelatlas: mitteleuropäischer
Ackerunkräuter und
Kulturpflanzen*. Frankfurt am Main:
DLG-Verlag, 1960.



Mod en regenerativ tidsalder 5

Towards a regenerative era 6

Christina Capetillo

Plantae Sapien – en opskrift 8

Shëkufe Tadayoni Heiberg

About Soil and Water: Seonyudo Park by Seo-Ahn Total Landscape 13

Elzélina Van Melle

Jeg drømmer om en praksis for regenerativ landskabsarkitektur 20

Ida Bergström

Vi må gøre op med det linære – samtale med Ida Bergström 23

Mette Juhl Jessen

Gardening is Activism: Permakultur i kunstnerens hænder 28

Skye Jin

Jordliv 34

Christine Hvidt

Kompostsuppe 36

Emma Harris

Lysbønder – Samtaler om genopbygningen af jorden i Danmark 38

Sofie Isager Ahl og Sille Skovgaard

Some Principles for Symbiotic Practices 40

Christine Hvidt

Urbi et Orbi – for byen og for verden 43

Bente Ulrikke Weinreich

Haven – en Pharmacopœia 48

Lærke Lyhne

”På øen viser træet andre veje at gå” – *Bindings Werk* på Refshaleøen 52

Line Stybe Vestergaard

Egecirklen i True Skov – her mødes folk og fortællinger 57

Anders Busse Nielsen

Spørg biologen 60

DL-siden 62

Søg Havekultur fonden 64

Mod en regenerativ tidsalder

”Bred armene ud og mærk, hvordan du knopskyder med nye grene og blade. Det kan klø undervejs i knopskydningen, men det er helt normalt.” Forfatteren Shëkufe Tadayoni Heibergs tekst om et samliv med træer kan ses som en invitation til at *være verden*, men samtidig være i os selv og leve i resonans med verden. Vi skal opleve, at vi er en del af noget større. Denne form for længsel efter forbundethed kendetegner den aktuelle interesse for det regenerative, et emne som *Landskab* vil kredse om på forskellig vis i dette års numre.

En regenerativ praksis har fokus på at forbedre og vedligeholde og undgå at forringe. Den forsøger at genopbygge det, der allerede er tabt. Den er optaget af at skabe et modstykke til den fortsatte lineære fremskridtsproces, den er cirkulær og aktivistisk og funderet i en erkendelse af, at vores ressourcer ikke er uendelige. En regenerativ praksis finder sted i zonen under og over os og er udspændt mellem at mindske CO₂-udslip til atmosfæren og øge kulstofbinding i rhizosfæren.

Træet står som markør for denne praksis; brobygger som det er, mellem himmel og jord.

”Jordliv er ikke bare livet i jorden, men også vores liv med jorden og at bringe jordens erfaringsverden ind i vores livsverden”, formulerer Christine Hvidt på baggrund af sine erfaringer med den tværdisciplinære workshop *Jordliv*.

I vores del af verden må vi værdisætte

flerartslige samarbejder højere og erkende, at vi ikke kan bygge os ud af kriserne. Vi må i stedet ændre måden, vi lever med jorden på.

I stedet for at *gå til italiensk* eller *til investering* må vi *gå til have*. Ikke kun lære at køre bil, men også at reparere et udpint stykke jord og pøde og plante et træ. Ikke kun løbe en tur rundt om søerne, men gå i marken og langs grøftekanten, nulre frø og samle agern på vores vej. Give alt levende opmærksomhed. Arbejde aktivt for levedygtige landskaber og de bedste *plantelige* forhold. Gøre vores børn kompetente til at færdes omsorgsfuldt i sameksistensen med andre entiteter og livsformer end blot os. Vise dem, at vi er med problemerne, ikke indgiver konkurs og løber fra vores ansvar.

Må Nordic Waste-jordskredet i Randers blive dråben i det antropocæne tidshav, der samler os om at gentænke vores jordliv og orientere os mod nye samlivspraksisser. Måske fremtidige generationer i så fald vil omdøbe vores tidsalder til Symbiocæn.

Christina Capetillo

Towards a regenerative era

‘Spread your arms wide and feel new branches and leaves shoot forth. The process may be a little itchy, but that is completely normal.’ Writer Shökufe Tadayoni Heiberg’s recipe for living and co-existing with trees can be seen as an invitation to *be the world* while also being in ourselves and living in resonance with the world. We need to feel that we are part of something bigger. This longing for connectedness is characteristic of the current focus on regeneration, a topic that will be explored from various perspectives in this year’s issues of *Landskab*.

Regenerative practices aim to improve and maintain and to avoid depletion. They seek to restore what has been lost. They offer an alternative to the continued linear process of growth and progress, they are circular and activist and rooted in the knowledge that our resources are not infinite. Regenerative practices unfold in the zone under and above us and involve efforts to reduce CO₂ emissions to the atmosphere and increase carbon capture in the rhizosphere.

Trees are markers of this practice; connectors, as they are, between sky and soil.

‘Earth life is not just about life in the earth but also about our life with the earth and about how to bring the earth’s amassed experiences into our own lifeworld,’ says Christine Hvidt, based on

her experiences from the interdisciplinary workshop ‘Jordliv’ (Earth Life).

In our part of the world, we need to appreciate multi-species collaboration more and realize that we cannot build our way out of the crises facing us. Instead, we need to change our way of living with the earth.

Instead of learning Italian or investment, we should learn gardening. Not just learn to drive a car but learn to repair a depleted lot, graft and plant a tree. Not just jog around a lake but walk through the fields and green roadside verges, gather seeds and acorns. Pay attention to all living things. Actively promote sustainable landscapes and ideal conditions for plants. Enable our children to be caring and respectful in their interactions with other entities and life forms. Teach them that as humans, we stay with the problems, we don’t declare bankruptcy and evade responsibility.

May the Nordic Waste landslide in Randers be the drop in the Anthropocene ocean that brings us together in rethinking our earth life and orienting around new practices of coexistence. If so, perhaps future generations will rename our era the Symbiocene.

Christina Capetillo